

Afscheid

Je gaat
ik zag
je in een mist

Vertrekken
en wist...

Dit is de laatste keer

Raar dat ik je haar
nog zo voor me zie

Het zat zo vreemd
verstopt onder een band

alsof het niet meer in
model wou

En die andere keer
dat hij daar stond

In de deur
van het tehuis

En naar me zwaaide
zijn blik, staarde

Naar iets vaags
een niets achter mij

Nu ik dit dicht
komen jullie steeds
dichterbij

Alsof het kind
in mij

kan herscheppen

jullie

mijn ouders

die mij verwekten.

.