

Gedichten Bloem,

Nee, nee, nee
ik heb er 68 jaar over gedaan
jij zegt het nu al: 1 jaar en 8 maanden

Nee, nee, nee
je lijkt heel beslist
maar als ik je uit je kinderstoel
wil tillen
wordt er gauw nog een laatste stukje
brood met worst van het bord
weggegrist

Kika, kika, kika
Je geheimtaal
Doet me gissen
Kijken misschien
Of toch kikker
Of het spelletje tic tac
Op de Ipad
Van je Pappa?

Je loopt op je tenen
en houd jezelf toch in evenwicht
ik loop ook op mijn tenen
met je mee
op de maat van de muziek

De kleine meid
de oudere vrouw
het moment is uniek
even heel even uit ons leven
samen gelicht.

Ik lig op de bank
Even uit te rusten
Jij boven op mij
Met je hoofd op mijn borst

Je tilt mijn T shirt op
Ontdekt mijn blote buik
En mijn navel

Ik wijs op jouw
Bolle buikje
Het putje erin

Je lacht en zegt me na.....
vel