

Voor Ankie

Een trekker  
de lachers op je hand  
met grappen  
aan de pikante kant

Recht voor zijn raap  
de spijker op zijn kop  
trek je menig saaie avond vlot

Een activist  
maatschappelijk betrokken en onverschrokken  
deel je condooms uit  
bij de GG en GD

Neem je Jan en alleman  
in je enthousiasme mee

Je staat je man  
van jongsaf aan  
steeds maak je weer  
voor ànderen ruim baan

Als vormings-en opbouwwerker  
of gewoon als Ank  
en soms is dat ook wel  
stank voor dank

Altijd weer dat overlèven  
altijd weer dat geven

Ankie voor mij blijf je een vrouw  
met haar zachte kant  
die zo moedig als ze heeft geleefd  
de dood tegemoet is getreden.