

Voor Godelieve

En dan...

En dan  
staat het hart stil  
niet eens omdat het niet verder wil  
maar omdat het òp is  
de tijd op is  
zoals een klok stilstaat

En dan  
is het stil  
er komt geen antwoord meer  
op een vraag  
het is een andere tijd  
een andere klok  
die weer gestaag  
op gang komt

En dan  
in dat niemandsland  
van die nieuwe tijd  
zoek je je weg  
creëer je je eigen uitweg  
zonder hem.

Joyce