

Voor Truus

Goedemorgen met Truus
zo was je begroeting aan het begin van de dag
mijn stem zal nooit de jouwe kunnen zijn

zo open, zo onconventioneel
ontsloot harten
oesters werden bloemen

ik zag de metamorfose
met eigen ogen
aan het strand
in de duinen
en het wad

overall waar jij die ander
tegemoettrad
gebeurde het wonder
en jij je wist niet beter
dan dat leven leven was
je schilderde kleur
in het bestaan
en stralen altijd stralen
in je keramische schalen

Joris die de draak vastgreep
in een veld met klaprozen
voor eeuwig vrienden

zo wist jij
het noodlot te omhelzen
als een dierbare geliefde
je ving het in je armen

maakte het murw zacht
kneedbaar tot het laatst
tot je niet meer kon
je lichaam het begaf
je ziel ontsnapte

en bij mij
en bij al degenen die
van je hielden
de snaar die jij deed trillen
knapte