

Onherkenbaar

Daar lig je dan opgebaard  
in een veel te grote kist  
je gezicht  
is een wit vlak geworden

Onder een glazen stolp  
kijk je niet langer de wereld in  
donkerhouten wanden  
houden het licht gevangen

Je bent een museumstuk  
tentoongesteld  
er is ergens, waar  
een vonnis geveld

Geen mens is daar  
in die zaal  
waar jij niet langer jij  
ligt maar vlees aan bot

waar ben je toch?

Moed

De moed om iedere dag het leven aan te gaan  
zonder noodzaak zonder zin  
iedere dag een nieuw begin  
sommige dingen te verzetten sommige te laten staan

En als de kou alles gaat doordringen  
het warme bed dan toch te verlaten  
een email hier een afspraak daar, wat zal het baten  
de dood versneld door iedere handeling

Het is een trein dit leven  
voortdenderend zonder stil te staan  
dat stilstaan is maar weinigen gegeven

Of misschien is het anders is de tijd een waan  
is eeuwig wel hetzelfde als even  
en ga ik ieder ogenblik voor eeuwig aan.

## Vergeten

Al zoveel jaar los van mij  
zweef je ergens door de ruimte  
onbenaderbaar  
zie ik je van ver  
op het scherm  
een hard vonnis vellen, verbeteren  
vergeten ben je het ons  
aan het begin van je carrière

Vier je je afscheid straks  
met al diegenen  
inclusief onze kinderen en je vriendin  
die je overvloedig lof toezwaaien

Vergeet je gemakshalve het begin  
van de overstap  
die moeilijke  
waarbij ik je hand vastpakte.