

Vannacht

Oppervlak  
gerimpeld als mijn huid  
zie ik jouw gave wangen  
en gezicht  
nog

Klank  
stroef  
krakend  
wielen van een oude kar  
hoor ik donker diep en vol  
jouw stem nog

En vannacht  
vanuit een donker hol  
rijst je ster  
lichtgevend  
schijnt me bij  
als ik struikel in dit donker  
en verdwaasd  
weg kwijt  
rond mijn as tol

Joyce Hes